

ALTERNATIVET

Årgång 13 Nr. 1 2004

Utgiven av Alvesta Alternativet

Slätthögsskolan hårt beskärd

Kristdemokraterna och centern drev igenom första steget för avveckling

Skolan i Alvesta kommun har länge brottats med stora ekonomiska svårigheter. Trots det så drar sig den borgerliga majoriteten inte för att satsa på nya skolbyggnationer trots att elevantalet i kommunen sjunker.

Ska man bygga nytt i Moheda så krävs det nedläggningar på annat håll. Vi har redan sett ett nedläggningsbeslut om Stenlyckeskolan, nu står neddragningar vid Slätthögsskolan på tur.

Kristdemokraten Harald Bergström har alltid velat framställa sig som sin hembygds stora beskyddare. Men nu kan vi avslöja att han i den här frågan blivit en "ulv i fårakläder".

Nu står den kämpande föräldraföreningen på Stenlyckeskolan inte längre ensam. Nu kör den borgerliga majoriteten även över föräldrarna vid Slätthögsskolan, något som kristdemokraterna, Harald Bergströms partikamrater i barn- och ungdomsnämnden, faktiskt kunde ha förhindrat.

Kristdemokraternas taktiska spel i barn- och ungdomsnämnden föll avgörandet för att fjärde- och femteklassarna nu får lämna Slätthögsskolan.

Harald Bergström och hans

partivänner väljer således att smida trots att järnet kallnat. Liksom centern överger man sina väljare i den glesbygd man annars talar sig varm för.

Att centern för länge sedan övergivit glesbygden för sitt löfte om en utbyggnad av en F-9 skola i Moheda var välkänt men att man också skulle locka med sig kristdemokraterna var faktiskt mycket förvånande. I synnerhet då moderaterna revolterade emot beslutet genom Rose-Marie Tagesson. Omröstningen, som slutade med siffrorna 5-4 för en neddragning, skakar förmodligen om många väljare i Slätthög.

Vi avslöjar det taktiska spelet inför beslutet i barn- och ungdomsnämnden och hur bygdens ledamot där, Lena Nikolausson, (kd), och hennes "plan" för att själv ta sig helskinnad ur den här historien.

Socialdemokraterna kunde ha blivit Slätthögsskolans räddande ängel när kristdemokraterna svek. Men de valde att lägga ned sina röster...



Sidan 3

Kristdemokraternas starke man Harald Bergström och hans partikamrater har spelat falskt när Slätthögsskolan tvingas till neddragningar.

I fortsättningen kommer vår tidning Alternativet att med jämna mellanrum läggas ut som nättidning på vår hemsida.

Under 2004 kommer du att kunna hitta en ny utgåva på vår hemsida www.alvestaalternativet.se i slutet av juni, augusti (ev.), oktober och december!

Alvesta Alternativet

Vi måste stoppa neddragningen av platser inom omsorgen



Högåsen är hotat! Den borgerliga majoriteten vill bygga om sjukhemmet till lägenheter med följden att antalet vårdplatser reduceras kraftigt. Nu måste de här planerna stoppas.

Samtidigt som antalet äldre i samhället ökar vill den politiska majoriteten i Alvesta kommun minska antalet omsorgsplatser inom äldreomsorgen ytterligare.

När man nu gett sig i kast med sjukhemmet Högåsen i Alvesta tätort, med boende från hela kommunen, vill man dra in en tredjedel av de 100 vårdplatserna. Det är hög tid att protestera mot de här planerna och stoppa projektet redan på skrivbordet.

Enligt de framtagna byggpla-

nerna skall Högåsen byggas om till lägenheter och då minskas antalet omsorgsplatser kraftigt ännu en gång. Vad som sedan ska hända med de boende på Högåsens demensboende och korttidsboende vet de styrande inte.

Nu får det vara nog. Det är inte färre utan fler omsorgsplatser som behövs för att en god omsorg ska kunna garanteras även i framtiden. Vård- och omsorgsbehovet måste få styra planeringen.

En väl fungerande och human äldreomsorg måste också kunna erbjuda olika alternativa omsorgsformer för olika behov och olika skeenden. Därför måste

det också få finnas olika omsorgsformer så att den enskilda människans önskemål och behov får styra.

Äldreomsorgen måste präglas av valfrihet. Det gör den inte om antalet omsorgsplatser minskar och det enda boendet som kan erbjudas är en lägenhet.

En stor lägenhet med eget kök är definitivt inte alltid det enda som efterfrågas.

För att skapa opinion och ta de styrande ur sin villfarelse startar vi nu en namninsamling mot minskningen av antalet omsorgsplatser. Vi måste hjälpas åt att vända utvecklingen!

Sidan 4 och 5

Vernerissons
soppa
Sidan 2

Noll koll på
AllboHus
Sidan 6

Metall slåss
för gjuteriet
Sidan 8

Vi finns på nätet! www.alvestaalternativet.se

ALTERNATIVET

Soppa á la Vernersson

Den som letar efter en röd tråd i den nya borgerliga majoritetens ekonomiska politik han letar förgäves. Det mesta liknar lösryckta delar ur flera olika pussel som är omöjligt att sätta ihop till en enhetlig bild. En skolnedläggelse i Alvesta följs av en nybyggnation i Moheda. Elevtalen sägs i ena ögonblicket minska för att i andra ögonblicket öka. Vi kämpar för småskalighet säger man samtidigt som man brandskattar Slätthögsskolan på elever för att skapa underlag för en utbyggnad i Moheda. Det är knappast underligt att Slätthögsskolorna undrar var man har sina tillskyndare oavsett om det är centerpartister eller kristdemokrater.

Högåsen är nästa exempel på en politik som inte håller ihop varken verksamhetsmässigt eller ekonomiskt. En ombyggnad av det gamla sjukhemmet från dagens breda verksamhet till enbart lägenhetsboende är en helt obegriplig politik. Demensboendet på Högbohemmet med cirka 20 vårdplatser och ungefär lika många korttidsplatser på avdelning 2 avvecklas. Var verksamheterna ska bedrivas i framtiden sägs det inget om i förslaget. Trots att båda verksamheterna behöver lokaliteter som knappast går att förena med det lägenhetsboende som skapas i det föreslagna Högåsen.

Någon ekonomisk kalkyl över vad de verkliga kostnaderna för socialförvaltningen blir efter ombyggnaden finns naturligtvis inte trots att förslaget påtagligt förändrar förutsättningarna för äldreården. Att det liggande förslaget till ombyggnad innebär ökade kostnader för socialförvaltningen konstaterar utredarna, men vilka kostnader som det innebär att ta hand om 20 demenspatienter eller skapa 20 korttidsplatser talas det inte ett ord om. Personalen har påpekat dessa synpunkter men talat för döva öron.

Redan det faktum att 30 till 35 vårdtagare med stort vårdbehov måste hanteras någon annanstans än på Högåsen borde väckt socialnämndens ordförande Per Hjalmarsons, (m), intresse. Men istället väljer han att benämna den personal, som reser synpunkter på problemen, som "en rest från landstingstiden".

Ibland är det faktiskt nödvändigt att lyssna på den personal som troget och enträget arbetat med vården under lång tid, kanske allt sedan landstingstiden. Varför skulle inte dessa människor kunna tillföra något som Per Hjalmarson inte har med sig från I 11-tiden? Den som har varit med länge brukar knappast göra om samma misstag mer än en gång. Därför är det inte alldeles fel att lyssna på dem som har sett tidigare misslyckanden inom äldreomsorgen och inte vill upprepa dem.

Nu visar färiska siffror på att kommunens ekonomi är på väg brant utför. Den här gången reagerar man betydligt snabbare från kommunledningen än tidigare år, men den röda tråden saknas. Nu vill man spara in 80 årsarbetare för att uppnå balans i ekonomin, men samtidigt fortsätter arbetet med skolutbyggnader och andra stora investeringar, som i förlängningen medför att antalet anställda måste minska ytterligare. Till och med delar av Storgatan skall byggas om trots att just denna del bara för några år sedan fick en rejäl ansiktslyftning. En konsult har kopplats in för att ge förslag på hur denna byggnation skall se ut. Detta händer i samma stund som man drastiskt vill dra ned arbetstillfällena inom skola och äldreomsorgen. Räknas inte konsulterna med i antalet utförda och betalade arbetstimmar?

Det hela börjar bli en riktig soppa och den blir inte bättre av att kokerskan denna gång heter Karin Vernersson,

Alvestasyndromet

Befolkningstrender inget för planeringen

Det finns några trender i befolkningsutvecklingen som alla experter och bedömare är helt överens om.

Men det är inget kommunledningen i Alvesta bryr sig om!

Den första trenden är att antalet äldre människor i samhället ökar. Vi blir allt friskare och äldre. "40-talisterna" har blivit ett begrepp i debatten, de är många och kommer som pensionärer att ställa allt större krav.

I debatten hörs från många håll att resurserna till äldreomsorgen måste ökas på ordentligt för att den ska kunna tillgodose efterfrågan.

Den andra trenden är att antalet nyfödda minskar. Allt sedan rekordkullarna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har det fram till de senaste åren fötts allt mindre barn i landet.

Olika experter och bedömare hävdar ofta i debatten att det värsta trycket mot skolan snart är över. De stora årskullarna har snart lämnat skolan.

I Alvesta ser vi också hur elevtalen nu sjunker. När det gäller gymnasieskolan tillkommer dessutom konkurrensen om eleverna från friskolorna. Alvesta gymna-



Självklara fakta är inget den borgerliga majoriteten i kommunhuset lyssnar på när man planerar för kommunens framtid.

sieskola har på bara ett par år minskat med ungefär 20 procent, från drygt 500 till en bit över 400 elever.

Följden blir ju att kostnaderna ökar för kommunen. Kostnaden för den egna gymnasieskolan kvarstår i stort sett trots att elevantalet sjunker. Samtidigt tillkommer interkommunala bidrag till andra kommuner och friskolor när eleverna väljer dem framför kommunens egen gymnasieskola. Således en dålig affär för Alvesta kommun.

Men hur gör då den borgerliga majoriteten med detta faktum att antalet äldre kommer att öka och antalet skolelever minskar? Jo, man bygger nya skollokaler och lägger befintliga i malpåse samtidigt som man vill minska antalet omsorgsplatser inom äldreomsorgen. Alvestasyndromet!

Kanske är det inte så konstigt att kommunens ekonomi går på knäna när kommunledningens handlande går stick i stäv med verkligheten.

Vatten inget för kommunalrådet Vernersson

Kommer ni ihåg den stora översvämningen i Alvesta kommun 31 juli 2002?

Många fastighetsägare i framförallt Moheda och Alvesta har nog i vart fall inte glömt när dag- och avloppsvatten svämmade in i deras fastigheter.

Men kommunledningen visar inte något större intresse för de drabbade fastighetsägarna.

Vi vet att många av de ungefär 150 drabbade fastighetsägarna vänt sig till kommunen, men att de flesta, snart två år efter händelsen, inte fått några som helst besked. Byråkratkvärnen maler således sakta.

Vi vet att man på andra håll som drabbades, exempelvis Kalmar, snabbt gick ut från ansvarigt håll och meddelade drabbade kommuninvånare att de skulle hållas skadeslösa.

Men i Alvesta har kommunledningen lagt på locket. Därför tog vi nyligen upp ärendet i en enkel fråga i fullmäktige till kommunalrådet Karin Vernersson, (c).

Hennes svar gör väl heller ingen direkt glad. Hon slog ifrån sig och menade på att om kommunen skulle hålla drabbade abonnenter skadeslösa genom att exempelvis betala ut självriskan på deras försäkringar, skulle man använda va-kollektivets pengar på ett felaktigt sätt! Sannerligen en dålig undanflykt av kommunalrådet. I Kalmar gick det!

Vidare menade Vernersson att kommunen inte kan ta på sig kostnader för skador som man inte orsakat. Detta är bara ännu en undanflykt. Fakta är att kommunen enligt va-lagen har ett ansvar för att anläggningen uppfyller skälig säkerhet (paragraferna 12 och 29).

Helt klart är också att konsekvenserna av översvämningen inte hade behövt bli så omfattande om kommunen åtgärdade

brister i anläggningen som man var väl medveten om. Ni kanske har noterat aktiviteterna efter översvämningen.

Vi i Alvesta Alternativet anser att det är anmärkningsvärt att kommunen inte ens bemödat sig med att svara de fastighetsägare som vänt sig till dem, så här långt efter händelsen. Det tillhör ju allmän hyfs att svara på brev! Vi anser också i sak att de drabbade ska hållas skadeslösa.

Även Alvesta kommun tillhörde de drabbade. Golvet i Alvesta sporthall förstördes. Enligt en uppgift tros orsaken ha varit en trasig backventil på va-nätet.....

Någon försäkring fanns heller inte och enligt kommunalrådet finns det heller ingen som bär ansvaret för detta! Kommunledningen skyfflar istället över notan för ett nytt golv i sporthallen på 1 424 000 kronor till skattebetalarna.

ALTERNATIVET

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet
Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Hemsida: www.alvestaalternativet.se
E-post: info@alvestaalternativet.se

Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Tel: 0472-193 04 Fax: 0472-193 04

Skolan bricka i politiskt spel

Prestigen fick kristdemokrater att svika egna bygdens skola

Harald Bergström och hans kristdemokrater fortsätter och smider fast järnet redan har kallnat! På annat sätt kan man inte beskriva den soppa man lyckats åstadkomma i skolfrågan när det gäller Slätthög.

Lena Nikolausson, kd-politiker och Slätthögsbo i barn- och ungdomsnämnden, BUN, hade avgö-

randet i egna händer när frågan om flyttningen av fjärde- och femteklasserna från Slätthög till Moheda togs upp. Hur skulle kristdemokraterna hantera den här delikata situationen?

JÄV

Var Mohedaskolans utbyggnad viktigare för kristdemokraterna än en bibehållen skola i Slätthög? Tydligen var det så! För när frågan om Slätthögsskolan avgjordes vid barn- och ungdomsnäm-

dens sammanträde hände följande:

I sista stund målades en jävsituation upp för Lena Nikolausson. Hon hade egna barn i Slätthögsskolan som skulle drabbas av beslutet! Kristdemokraternas taktik var uppenbar. Lena skulle undvika kritik genom att slippa delta i beslutet. Istället fanns Lennart Lindqvist, även han kristdemokrat, på plats för att inta Lenas plats under den punkt på dagordningen som handlade om Slätthögsskolans framtid. Lennart röstade för en flyttning till Moheda och räddade på så vis den borgerliga majoriteten från ett förödande nederlag som i förlängningen kunde underminerat centerns vallöfte om Mohedaskolans utbyggnad.

Slätthögssborna kan nu tacka de borgerliga partierna undantaget moderaterna för neddragningen av verksamheten vid byns skola. Centern, kristdemokraterna och folkpartiet drev igenom neddragningsbeslutet med hjälp av socialdemokraterna, som avstod från att rösta!

Risken är nu att Slätthögsskolan i förlängningen kommer att avvecklas helt. I takt med att elevkullarna minskar och om Mohedaskolans utbyggnad



Centern och kristdemokraterna går i täten för neddragningarna vid Slätthögsskolan.

genomdrivs kommer behovet av elever för att fylla Moheda-skolorna att öka.

SVEKDEBATT

Vad som nu väntar är en stor svekdebatt mot kristdemokraterna och framförallt mot deras allt i allo, Harald Bergström. Vi förstår varför herr Bergström nu far runt på bygden och pläderar för att man ska lämna in medborgarförslag i frågan.

Det gäller naturligtvis att rädda det som räddas kan av partiets väljarstöd i Slätthög. Vad vi där-

emot inte kan förstå är vad man skulle uppnå genom ett medborgarförslag om kd:s inställning kvarstår. Med en samlad borgerlig majoritet blir resultatet förmodligen detsamma! Intressant är dock att Harald Bergström då måste ta ställning.

Besvikelsen hos alla Slätthögsbor som slåss för byskolans överlevnad måste vara enorm när man ser att de partier som säger sig slåss för glesbygden, centern och kristdemokraterna, helt sviker sin tidigare inställning.



Trots allt fagert prat och alla löften, sviker kristdemokraterna Lena Nikolausson och Harald Bergström, i mitten, sin egen hembygds skola, Slätthögsskolan, när det verkligen gäller.

Lena Nikolausson, (kd), satte in sin ersättare

Lena Nikolausson, (kd), lät en annan kristdemokrat ta hennes plats när frågan om Slätthögsskolan skulle avgöras i barn- och ungdomsnämnden, BUN.

Anledningen var att hon eller någon annan betecknade henne som jävig eftersom hon hade barn i Slätthögsskolan som berördes av beslutet.

Om detta skulle utgöra underlag för jäv blir man en smula konfunderad. Om en politiker skulle vara jävig under sådana förutsätt-

ningar lär det inte vara många frågor som det kan beslutas om i olika politiska styrelser och nämnder. Skatter och taxefrågor är alla berörda av. Skolfrågorna har de flesta samma situation till som Lena Nikolausson. Har man inte barn kanske man har barnbarn.

De som inte har barn lägger skattemedel till skolverksamheten.

Har man någon fritidssysselsättning hamnar med all säkerhet någon sådan fråga på bordet. Råkar du bo i Slätthög är alla frågor om den kommundelen i samma situation.

Som ni förstår är jäv i detta fall bara ett smidigt sätt att slippa ta ställning i en kontroversiell fråga. **För att vara jävig krävs det att du personligen eller genom nära släkting gör någon slags affärsuppställning med kommunen eller om du är ordförande i en förening som gör detsamma.**

Obegriplig (s)tåndpunkt om skolan

Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden valde att lägga ned sina röster när frågan om Slätthögsskolan var på ärendelistan.

Ricardo Salsamendi och Marie



Ricardo Salsamendi.
Foto: Socialdemokraternas hemsida

Skoglund-Hansson motiverade sitt beslut att inte delta i ärendet med att frågan var så viktig att den borde avgöras av fullmäktige. Eftersom Ricardo och Marie var medvetna om att ärendet skulle avgöras av barn- och ungdomsnämnden var deras ställningstagande obegripligt.

Eftersom moderatens representant Rose-Marie Tagesson valde att rösta mot den borgerliga majoriteten var socialdemokraternas röster helt utslagsgivande. Socialdemokraterna kunde ha avgjort frågan åt vilket håll de så önskade men valde att fega. Man visste klart och tydligt genom Rose-Marie Tagessons yrkande att man kunde räddat fjärde och femte klasserna kvar i Slätthög om man valt att rösta.

Det går inte att tolka socialdemokraternas nedlagda röster på annat sätt än att man stödde det borgerliga förslaget men ändå ville framstå som någon slags förkämpe för Slätthögssborna.

Det har aldrig gått att sitta på två stolar samtidigt även om man är socialdemokrat!



Marie Skoglund-Hansson.
Foto: Socialdemokraternas hemsida

Vår inställning i skolfrågan!

Vi satsar på att behålla årsklasserna 7-9 från norra kommundelen i Alvesta. I takt med att elevkullarna minskar finns utrymme för en 7-9 enhet i gymnasieskolans lokaler.

Detta innebär att vi bibehåller Stenlyckeskolans F-9.

Vi bygger inte till Mohedaskolan utan deras 7-9 klasser förs till Stenlyckeskolan.

Prästängsskolans 7-9 klasser överförs till Stenlyckeskolan.

Gymnasieskolans teoretiska programutbud skärs ned till att gälla de program som har tillräckligt med underlag.

Slätthögsskolan finns kvar som F-5 skola.

ALVESTA ALTERNATIVET

Inga lägenheter på Högåsen

Bättre med lite skit i hörnen än ett rent he....

Hur många gånger kan man som politiker göra om samma misstag utan att själv reflektera? Frågan måste ställas när man kan konstatera att också Högåsen i Alvesta skall förvandlas till ett lägenhetsboende med 65 lägenheter i storleken 35 till 55 kvadratmeter.

Har inte politikerna i majoriteten lärt sig läxan av Bryggaren? Har man inte kunnat konstatera att platsbehovet är stort för åldringar som har svårt att klara sig i sin hemmiljö?

Att ytterligare dra ned antalet platser i särskilt boende och då framförallt på gruppboende och växelvård är inhumant.

UPPRUSTNING

Alvesta Alternativet är inte på något sätt motståndare till en ordentlig upprustning av Högåsen. Men att omvandla det till lägenhetsboende i den stil majoriteten nu föreslår är för oss helt obegripligt. Redan idag krävs det ett mycket stort vårdbehov för att få en plats på Högåsen. Det kravet kommer naturligtvis inte att minska genom att antalet platser dras ned med ytterligare 30

till 35 stycken från nuvarande ungefär 100.

För den som gjort sig besväret att besöka Högåsen borde det vara ganska enkelt att konstatera att det inte är många av de boende som har behov av en lägenhet på 55, eller ens på 35 kvadratmeter. Vad de som kommer till Högåsen söker är en plats för god omvårdnad. Inte en lägenhet som de redan har hemma och inte längre klarar att bebo.

GARAGE

Vi borde lärt oss av Bryggaren där vi byggde just ett sådant boende eftersom politikerna vid den tidpunkten var övertygade om att man skulle vara vid god vigör när man flyttade in på det äldreboendet. Det placerades i centrum för att man lätt skulle nå apotek, affärer och systembolag för egen maskin.

Ja, man var till och med så "förtuseende" att man byggde garageplatser i huset för många skulle enligt den tidens förhoppningar också ha bilen med sig när man flyttade in på Bryggaren. Idag vet vi bättre. Det är inte många som bereds plats på Bryggaren som idag själva kan utföra någon av de uppgifter politikerna räknade med att de skulle klara.

I dagarna varnade man från centralt håll om att kommunerna



Den borgerliga majoriteten vill bygga om sjukhemmet Högåsen till ett boende med bara lägenheter. Antalet vårdplatser minskas då med en tredjedel.

fortsätter sina nedskärningar på platser inom särskilt boende och detta utan att man analyserat det faktiska behovet. Frågan är om majoriteten överhuvudtaget analyserat konsekvenserna av sitt förslag. Får personalen drägligare arbetsvillkor när personalen skärs ned i takt med platsneddragningen samtidigt som ytorna kvarstår? Ännu mer spring för den personal som fortfarande orkar!

Vem betalar denna föreslagna

byggnation? Många av de tilltänkta hyresgästerna har idag knappast möjligheter att betala den hyra som måste till för att finansiera byggnationen. Än mindre betala för de omsorgsavgifter som tillkommer.

BOSTADSBIDRAG

Återstår för kommunen att genom bostadsbidrag eller andra subventioner täcka mellanskillnaderna. Samtidigt får kommunen

ökade kostnader för hemtjänst till de svårt vårdkrävande som inte längre kan beredas plats.

Vi i Alvesta Alternativet är övertygade om att de flesta håller med oss om att svårt sjuka människor i första hand skall få den omsorg de har rätt att kräva. När antalet äldre i samhället ökar är det fler vårdplatser vi behöver! Inte lyxlägenheter för hälften! Därför drar vi nu igång en namnsamling mot nedskärningarna

Dyr asfalt för energibolaget

I en motion till fullmäktige från Alvesta Alternativets Jan-Erik Svensson sätter vi fokus på att energibolaget tvingats betala överpris till tekniska kontoret för asfalteringsarbeten.

– När vi redan lagt stora pengar på att bygga fjärrvärmeverk i Alvesta, Moheda och Vislanda måste vi också se till så att energibolaget har pengar så att de kan bygga ut nätet och få fler kunder, anser Jan-Erik Svensson.

Vid fullmäktiges möte i februari fick han också stöd för sin motion från energibolagets ordförande Lars-Erik Gustafsson.

Beslutet blev att skicka tillbaka motionen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Vi hoppas nu att övriga borgerliga fullmäktigeledamöter lyssnar på Lars-Erik, så att energibolaget får möjlighet att köpa in tjänster till för bolaget bästa tänkbara pris.

Många frågetecken om Högåsens utredning

Den förstudie som ligger till grund för förslaget till ombyggnad av Högåsen saknar en röd tråd över hur vårdverksamheten skall bedrivas. Att blanda demensvård, korttids- och rehabiliteringsplatser med långvård ter sig onekligen svårt att bemästra.

De lokaliteter som skapas är rent lägenhetsboende vilket inte ger några förutsättningar för att kunna utföra den vård som de boende eftersträvar. I synnerhet gäller detta demens- och rehabiliteringspatienter.

Om ombyggnaden genomförs enligt gällande planer kommer Alvesta tätort att stå utan en demensavdelning, vilket för var och en som på något sätt kommit i kontakt med demensvård måste

ses som en nedmontering av den välfärd även dessa patienter borde vara berättigade till.

Utredningen visar inte på något vis hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att inverka på verksamheten. Det som går att utläsa är enbart mycket begränsade uppgifter om själva byggnationen.

NEDDRAGNING

Eftersom neddragningen av antalet platser är ungefär 35 procent måste detta innebära personalförändringar i ungefär samma storleksordning. Samtidigt ökar vårdtyngden för hemtjänsten både i form av fler vårdtagare och tyngre vårdfall.

Ombyggnadsförslaget i sig ger rejält ökade kostnader för både socialförvaltningen, vårdtagarna och staten. En utökad hemtjänst drabbar i första hand socialförvaltningens konto. Även om personalsidan till största delen kommer att innebära överföring av personal från Högåsen till hemtjänsten, så tillkommer utökade kostnader då vårdtagarna

inte längre befinner sig på en avdelning utan är utspridda i kommunen.

För kvarvarande personal på Högåsen ser förslaget ut som ett enda långt maratonlopp. Samma personal till demensvård, rehabilitering som långvård. Mer än 50 procent utökad arbetsyta i vårdhänseende när personalen skärs ned och ytorna kvarstår. Belastningen på personalen blir inte mindre av att några personalutrymmen inte finns kvar i samma plan som vårdtagarna.

UTREDNING

Hela utredningen verkar enbart upplagd för att få in så många lägenheter som möjligt inom Högåsens nuvarande väggar. Någon form av verksamhetspolicy innehåller inte förslaget vilket gör att frågetecknen för både ekonomiskt och verksamheten kvarstår.

Den slutliga frågan måste ändå ställas! Har det enbart varit byggnadstekniker inblandad i utredningen och ingen med några kunskaper om äldreomsorg?



Genomförs ombyggnaden på Högåsen enligt det framtagna förslaget kommer det inte längre att finnas någon demensavdelning i Alvesta.

Upprop för att behålla Högåsen

Socialförvaltningen och dess ordförande Per Hjalmarson, (m), använder gärna länsstyrelsens tillsynsrapport för att motivera en ombyggnation till lägenheter på Högåsen.

Om man granskar rapporten finner man att några sådana krav inte ställs av länsstyrelsen.

Vad man talar om är att permanentboende bör ha ett eget hygienutrymme och att rumsytan skall vara tillräckligt stor. Vad som är allvarligare i länsstyrelsens kritik är att man inte tycker om att man blandat in korttids-

platser på avdelningarna för permanentboende och att det sociala innehållet i verksamheten behöver utökas.

I övrigt handlar kritiken mycket om informationen till anhöriga och vårdtagare och om självbestämmande och delaktighet i utformningen av vardagen. Länsstyrelsen anser också att de

insatser som ges måste öka.

Rapporten säger dock ingenting om att demensavdelningen inte får finnas kvar eller att avdelningen för korttidsplatser måste avvecklas.

Rapporten visar alltför mycket på att det är en subjektiv bedömning av en enskild tjänsteman som läst socialtjänstlagen på ett

av många möjliga sätt. Att samtidigt få till stånd omfattande förbättringar både av lokaler, personaltätthet och vårdtagarens möjligheter till självbestämmande i en situation där de ekonomiska förutsättningarna är starkt begränsade är svårt att uppnå.

Detta borde länsstyrelsen vara mycket medveten om och också

beakta innan man gör sin tillsynsrapport.

Det förslag till ombyggnad av Högåsen som nu presenterats bör leda till eftertanke hos länsstyrelsen. Det enda som uppfylls av önskemålen är en större rumsyta och eget hygienutrymme. Allt annat sopas under mattan.

Minska inte platsantalet inom äldreomsorgen!

Upprop för en realistisk ombyggnad av Högåsen.

Undertecknade kräver att antalet omsorgsplatser på Högåsen bibehålls på dagens nivå även efter en ombyggnation.

Dagens omsorgsnivå ska bibehållas och boendet ska utformas som gruppboende i egna rum med toalett.

Avdelningar för långtidsvård, demensvård och korttidsplatser/växelvård skall finnas som idag.

Vårt förslag!

Detta vill Alternativet göra med Högåsen:

1. Avstyrka om- och tillbyggnaden av Högåsen enligt den framtagna förstudien.

2. Att kommunstyrelsen tillsätter en ny utredningsgrupp med inriktning enligt punkterna 3 till 5 nedan. Gruppen skall inrymma en majoritet av ledamöter från personalgrupperna på Högåsen.

3. Högåsen skall efter ombyggnaden innehålla ett oförändrat antal platser (cirka 100).

4. Efter ombyggnaden skall Högåsen innehålla en avdelning för demensvård, en avdelning för korttidsplatser/växelvård och två avdelningar för långtidssjuka.

5. Till varje rumsenhet skall höra separat toalett. Däremot slopas pentryn i rumsenheterna.

6. Aringsgården föreslås till evakueringslokaler under ombyggnaden. Den verksamhet som anses mest lämpad att nyttja dessa lokaler under ombyggnadsskedet flyttas dit. Exempelvis demensboendet eller korttidsboendet. På så vis krävs inget intagningsstopp under byggtiden.

namnteckning

namnförtydligande

adress

Klipp ut den här listan och samla underskrifter för att inte antalet omsorgsplatser ska minskas ytterligare!
Skicka sedan in listorna till: Joakim Cardell, Kuskvägen 21, 342 33 Alvesta SENAST DEN 17 MAJ!

Fler listor?
Kopiera eller ring
0472 - 135 73
0472 - 55 02 70

Innermått blev yttermått...

Håller det kommunala fastighetsbolaget AllboHus verkligen måttet?

Till slut fick Prästängsskolan och östra delen av Alvesta tätort sin sporthall.

Men väl på plats visar det sig att den inte håller måttet!

Turerna har varit många om Prästängsskolan i Alvesta. När den byggdes till och renoverades för några år sedan kunde en ny gymnastikhall inte inrymmas inom kostnadsramarna.

Vi i Alvesta Alternativet var redan den gången att det här bara var ett sätt att skjuta kostnaderna framför sig. Inte kan man väl driva verksamhet på en högstadieskola utan en riktig gymnastiksal. Mögel och vattenskador tvingade dock fram den byggnation som man något år tidigare sagt sig inte behöva.

Lagom till valet 2002 gjorde majoriteten sedan ett stort nummer av satsningen på en ny sporthall och talade vitt och brett om vilket fint tillskott det här skulle bli för skolan och föreningslivet på tätortens östra sida.

Byggnationen och genomförandet överlämnades sedan till det kommunala fastighetsbolaget AllboHus och deras byggnadstekniker. Ritningar togs fram och kommunstyrelsen fick avgöra om hallen skulle byggas som en fullmåttshall på 40 gånger 20 meter eller en något mindre hall som då inte höll måttet för serierespel. Beslutet blev det självklara att man skulle satsa på en fullmåttshall för att kunna avlasta trycket på sporthallen för matchtider.

TIO MILJONER

Tio miljoner kronor senare, står hallen där! När vi besökte hallen nyligen var det full aktivitet med ungdomar som spelade innebandy. Allt verkar således vara frid och fröjd.

Men det är bara ett litet problem. Hallen håller bokstavligen talat inte måttet! AllboHus byggnadsexperter har uppenbarligen inte haft koll på måtten för en innebandyplan eller en handbollsplan, 40 gånger 20 meter. Hallens spelplan har i AllboHus tappning blivit yttermått på bygg-



Träning går bra. Men några seriematcher kan det tyvärr inte spelas i Prästängens nya sporthall eftersom den helt enkelt inte håller måttet för innebandy eller handboll.

naden så när det gäller innebandy får man inte in hela sargen!

Följden är tyvärr att hallen inte är godkänd för matcher. Ett annat problem i sammanhanget är att avbytare eller publik ej heller går att inrymma i hallen!

Så tyvärr blev den nya hallen inte riktigt det komplement till den gamla sporthallen som alla hoppades på.

HÖGÅSEN NÄSTA

AllboHus byggnadsexperter får väl glatt säga som Lorrygängets uppfinnare från Sundbyberg: "Tänkte inte på det"! Sedan är de väl snart beredda att kasta sig över nästa kommunala byggprojekt, sjukhemmet Högåsen.



Innermått blev yttermått för AllboHus byggnadsexperter och så blev den nya sporthallen vid Prästängsskolan för liten.



Visst är den fin, Prästängens nya sporthall. Men tyvärr blev den lite för liten, så några seriematcher kan inte spelas i den.

Hyreshöjningar hos AllboHus

Mellan 2,4 och 2,9 procent i hyreshöjning blev resultatet när hyresförhandlingarna nu avslutats.

En kraftig höjning av AllboHus efter några år med relativt låga höjningar. Dock bör påpekas att också fjolåret medförde en hyreshöjning på 2,4 procent.

Frågan man ställer sig är naturligtvis om detta är följderna av AllboHus rätt vidlyftiga affärer med bland annat nya konferenslokaler till hotell Rådmannen för dryga 7 miljoner kronor.

Eller är det medel till ombyggnad av Storgatan framför AllboHus kontor som kräver att intäkterna utökas?

Frågorna är naturligtvis många i tider där räntorna fortsätter sjunka och egentligen skulle innebära mycket låga krav på hyreshöjningar.

AllboHus motivering till hyreshöjningen är att underhållet av fastigheterna måste upprätthållas. Detta krav kan bara motiveras om man inte har följt normal avsättning till underhåll eller att medlen använts på annat sätt.

John Bauergymnasiet flyttar

Nu finns det svart på vitt att den privata gymnasieskolan John Bauer inte blir långvarig i Alvesta.

Skolverket avslag för en tid sedan skolans begäran om att få starta utbildning i Växjö med motiveringen att det blir för många liknande utbildningar i regionen.

Vad John Bauer inte hade redogjort för ordentligt i sin ansökan var att utbildningen i Alvesta skulle flyttas till Växjö.

Om detta var en miss eller en

avsiktlig mörkläggning av flyttningsbeslutet är svårt att bedöma, men skolledningen i Alvesta kommun kände inte till John Bauergymnasiets planer.

För AllboHus och dess hyresgäster kommer naturligtvis beskedet som en smärre chock. Det var inte så länge sedan socialförvaltningen under stor turbulens lät lämna sina centrala lokaler i Rådmannen på grund av höga hyreskostnader.

De så populära terapilokalerna för pensionärer byggdes om till skollokalerna och omsorgspersonalen flyttades bort från

Rådmannen. Genom skolans intåg fick AllboHus en hyresgäst, som kunde bidra till en del av det hyresbortfall socialförvaltningen lämnade efter sig.

Nu är det alltså dags igen. Får John Bauer sitt tillstånd att flytta till Växjö lär verksamheten inte bli långvarig i Alvesta. Vilken verksamhet som i fortsättningen skall rymmas i lokaliteterna är svårt att säga, men AllboHus måste denna gång hitta en hyresgäst som kan bidra till att lokalerna i Rådmannen inte blir en ytterligare belastning för företagets övriga hyresgäster.

Kolla vad som händer i ALVESTA ALTERNATIVET på www.alvestaalternativet.se

Resecentrum kvar på ruta ett

Varför överger centern frågan om en utflyttad bangård?

Efter att valdagen passerat vände Karin Vernersson, (c), sig bort från idéerna om en utflyttning av bangården till Benestad. Istället valde hon att försöka driva igenom frågan om ett resecentrum i Alvesta.

Ett projekt som funnits på bordet i snart tio år och vilket hennes företrädare Anne-Christine Gustavsson, (s), misslyckats att få till stånd.

För oss som hört Karin Vernersson före maktskiftet är hennes nya iver för resecentrumbyggnationen obegriplig. Det är knappast sådana projekt man vill förknippa med centern. I tider där Alvesta åderlåts på arbetstillfällena borde intresset för projekt som på sikt skulle skapa nya arbeten vara att föredra jämfört med en gångbro över järnvägsområdet.

Men av någon outgrundlig anledning har Karin Vernersson tillskyndare i form av landshövdingen, länsstyrelsens Olof

Lundin, kommunalrådet i Växjö Carl-Olof Bengtsson och länsstrafikens ordförande Lars Olsson.

Inte ens de faktum att Banverket i sin iver att minska kostnaderna för resecentrumbyggnationen i Alvesta genom att pruta bort rulltrappor eller sätta ned nya fundament på godsbangården så att godstransporterna ytterligare försämrats verkar påverka varken Karin Vernersson eller dessa herrar i sitt ställningstagande.

INGEN REAKTION

Inte heller det faktum att tåglägena minskar vid stationen i Alvesta tycks få någon att reagera. Men att tala om investeringar i nya tåg och nya tågpendlar går alldeles utmärkt även om det inte finns plats vid perrongerna den dag trafiken skall börja.

Vi trodde att länsstyrelsen, länsstrafiken och Växjö kommun i första hand är ute efter att utveckla regionen, men vi börjar tvivla. Järnvägen kommer att få en betydligt viktigare roll i transportsystemet inom en snar framtid. Idag suger storstadsområdena åt sig nästan hela kakan av de medel som staten satsar på järnvägsnätet.



Ett nytt resecentrum i Alvesta tycks allt mer avlägset och de styrande fortsätter att sitta med armarna i kors. Åren går och ingenting, absolut ingenting händer. Snart går väl även tågen Alvesta förbi.

Resecentrumet i Alvesta åker ytterligare bakåt i turordningen. Nu talas det om 2010 som byggstart. Istället för att åstadkomma en halvmesyr borde hela regionen vara intresserad av att åstadkomma en utveckling av både person- och godstrafiken i regionen. För det krävs en samlad bedömning och inte enstaka monument.

Banverket har tagit fram en

idéstudie över projektet utflyttad bangård och triangelspår i Benestad. I studien finns allt från kostnadsberäkningar till geologiska undersökningar som behövs för att motivera en fortsatt satsning på projektet.

RESECENTRUM

Om regionens maktavare bara orkade ta del av underlaget skulle de förstå att regionens framtid

på transportmarknaden hänger helt på att utflyttningen av bangården blir verklighet. Samtidigt skulle de också få utrymme för ett resecentrum med plats för den trafik de idag planerar.

Att centern med stöd av sina borgerliga samarbetspartners av någon outgrundlig anledning vill bygga morgondagens resecentrum i Alvesta i 1960-standard bör de svara på själva.

Räddningstjänsten dyrare och sämre efter sammanslagning

Sedan Värends Räddningstjänstförbund bildades har inte något av alla fagra löften som gavs kunnat uppfyllas.

Bemanningen av brandstationen i Alvesta lyser helt med sin frånvaro. Material och bilar har flyttats från kommunen.

Utryckningsstyrkorna har minskats liksom övningstimmarna. För allt detta får vi nu betala mer än vad vi tidigare gjorde.

Spetskompetens blev vi utlovade men av detta har vi inte sett mycket. Servicen som den fast anställda personalen i Alvesta tillförde vår kommuns invånare har också minskat.

När vi för upp dessa synpunkter på fullmäktiges bord vill den borgerliga majoriteten inte ens analysera uppgifterna. Istället sitter man i direktionen i räddningstjänstförbundet och anställer en konsult som skall utreda om man fick rätt pengapåse när förbundet bildades.

Anledningen är naturligtvis att man ännu inte lyckats hålla sig inom givna kostnadsramar. Om något är självklart så är det att rätt pengapåse utdelades. Att något sådant överhuvudtaget skall behöva utredas och dessutom genom en konsult förklarar varför man aldrig lyckats hålla sin budget.

Bara för att Värends Räddningstjänst drivs i samarbete med Växjö kommun så kan detta inte innebära att verksamheten får fortsätta bedrivas med underskott. I ett sådant här läge är det hög tid att Alvestas politiker i direktionen slår näven i bordet och kräver att det avtal som ingicks vid bildandet också uppfylls.

För de pengar vi tillför från Alvesta kommuns sida vill vi också ha valuta. I annat fall återstår endast att vi med omedelbar verkan säger upp avtalet med Växjö kommun om att driva räddningstjänsten i ett gemensamt kommunförbund och återtar ansvaret i egen regi igen.



Har du en idé eller ett förslag om något som du vill göra i Alvesta kommun? Hör av dej!

Peter Johnsson tel. 0472-141 52
Joakim Cardell tel. 0472-135 73
"Zona" Franzén tel. 0472-55 03 10
Juan-Carlos Moreno tel. 0472-129 16
Ingrid Johansson tel. 0472-129 36
Jan-Erik Svensson tel. 0472-120 90

Varmvattenbassängen bubblar igen

Kommer ni ihåg varmvattenbassängen som Alvesta Alternativet föreslog skulle byggas vid sim- och sporthallen för över tio år sedan?

Nu är det nytt liv i den här frågan. Igen! Men resultatet är detsamma. Behovet finns men inga pengar.

Alla partier har under åren uttryckt sig positivt om förslaget, inte minst i en lång rad valrörelser.

Socialförvaltningen gjorde till och med en utredning och konstaterade att behovet var stort. Men sedan har det tyvärr inte hänt så mycket, trots att socialdemokraten Tommy Mases vid fullmäktiges budgetmöte i november 1996 lovade att en varmvattenbassäng skulle stå klar inom ett år.

Lagom till senaste valet motionerade centern om att det skulle göras en ny utredning för att utreda behovet, trots att ju detta redan var känt. Åter i opposition har nu även socialdemokraterna börjat agera.

Tommy Mases har uppenbarligen efter flera år med fördröjd byggstart lämnat över frågan till partikollegan Kristina Bergh. I en motion till fullmäktige i slutet av förra året föreslog hon att en varmvattenbassäng skulle byggas vid Högåsens sjukhem.

Men trots att deras gamla regeringsbröder i centern som nu leder den borgerliga majoriteten, utrett frågan igen, syns ingen varmvattenbassäng i de storstilade ombyggnadsplanerna för Högåsen.

Istället är centern tillbaka på ruta ett, vilket innebär att skall det byggas en varmvattenbassäng så skall det vara vid simhallen i enlighet med Alvesta

Alternativets grundförslag från början av 1990-talet.

Nej centern, nu måste även ni inse att det inte går att förskjuta frågan i fler utredningar. Gå från ord till handling istället.

Det är dags att omprioritera bland övriga investeringar till varmvattenbassängens fördel. Finns det pengar till ombyggnader av den centrala delen av Storgatan finns det säkert pengar till en nödvändig rehabiliteringsanläggning.

**Påverka din egen kommun!
Välkommen som medlem i**

*Alvesta
Alternativet*

Bli medlem du också!

Medlemsavgiften för 2004 är 10 kronor.
Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8
Glöm inte ange namn och adress!

Stort civilkurage på gjuteriet

Företagsnedläggning anmäld till EG-domstolen och EU-kommissionen

Nu tar gjuteriarbetarna i Alvesta fram storsläggan. I snart ett halvår har man kämpat för att rädda driften och sina arbeten vid det anrika gjuteriet. Nu anmäler man nedläggningen till EG-domstolen och EU-kommissionen.

Det är en unik åtgärd inom svenskt arbetsliv när Metalls verkstadsklubb vid gjuteriet nu anmäler företagets agerande till den Europeiska Unionen, EU.

Du har säkert sett dem. Och trampat på dem. De finns överallt i hela Sverige. På gator och torg ligger brunnslock med ett stort "A" i mitten. Tittar man i kanten står även ortsnamnet "Alvesta".

– Det lönsamma gatugodset var det första som de finska ägarna plockade bort när man köpte gjuteriet i slutet av 1990-talet. Rekordresultat vändes till röda siffror, säger Peter Johnsson, Metalls klubbordförande vid Componenta Alvesta AB.

De anställda vid gjuteriet anser med facit i hand att de finska ägarna medvetet verkat för att avveckla företaget allt sedan köpet 1997. Gjuteriet riskerar nu att bli det näst sista av de åtta företagen som de finska ägarna lägger ned eller säljer. Kvar finns bara ett bearbetningsföretag i Kristinehamn och företagsnamnet Componenta.

I oktober i fjol kom huvudägaren Heikki Lehtons besked om att resten av produktionen i Alvesta skulle flyttas till koncernens gjuteri i finländska Karkkila, några mil utanför Helsingfors. Sista maj i år tänker han slå igen i Alvesta och över 120 personer förlorar jobben.

– Vi har klarat många kriser genom åren. Trots den plundring av lönsamt gods som vi utsatts för är vi på väg uppåt igen. Därför kändes nedläggningsbeslutet som ett dråpslag, säger Luis Muñoz Meza, produktionsledare och fackordförande för tjänstemännen vid gjuteriet.

Han är också djupt besviken på att hans egen förbundsledning inom TCO förbjudit det lokala tjänstemannafacket vid gjuteriet att skriva under anmälan till EU.

– Det är helt obegripligt att facket ställer sig på företagets sida i en sådan här fråga, säger han.

Allt sedan beskedet om nedläggning kom har de lokala facken kämpat för att gjuteriet ska få leva vidare. Nu slår gjuteriarbetarna tillbaka och anmäler nedläggningen till EG-domstolen och EU-kommissionen. En sista desperat åtgärd?

FASTIGHETSÄFFÄR

– Inte alls. Beslutsunderlaget för att lägga ned i Alvesta och flytta till Karkkila i Finland är bristfälligt. Componenta ska flytta koncernens huvudmaskin som idag står i Alvesta till Karkkila. De har gjort en fastighetsaffär med kommunen där som betalar vad en flytt av maskinen kostar, det handlar om över 20 miljoner kronor, säger Peter Johnsson.

Det här anser facket strider mot EU:s konkurrensregler och vill nu ha det juridiskt prövat innan nedläggningen genomförs och den stora gjuterianläggningen flyttas.

– Hela beslutet att lägga ned i Alvesta bygger på att Componenta får stöd av allmänna medel och det tillsammans med Componentas och Karkkila

kommuns tystnad har fått oss att ilska till och ta strid, säger Kent Tingsund från Metallklubben.

Han menar också att anmälan till EU är viktig för framtiden.

HJÄLPA ANDRA

– Någon måste någon gång reagera. Även om det inte hjälper oss kan det förhoppningsvis hjälpa andra i framtiden. Något måste ju hända om det överhuvudtaget ska finnas kvar någon industri i Sverige, säger Kent Tingsund.

Gjuteriarbetarna är också besvikna på den svenska regeringen. De har skrivit brev till näringsminister Leif Pagrotsky och integrationsminister Mona Sahlin och bett dem besöka Alvesta.

– Men de verkar inte bry sig. De har inte ens svarat på våra frågor om att svensk industri utarmas när företagen flyttar utomlands i allt snabbare takt eller reagerat på att ett naturligt väl fungerande integrationsarbete på den svenska arbetsmarknaden nu riskerar att försvinna. Det gör en uppgiven och förbannad, säger Luis Muñoz Meza.

– De tycks leva i en skyddad värld och inte bry sig om att svensk industri utarmas och försvinner utomlands. Ulrika Messings uttalande om att vi nu ska satsa på turism och upplevelser samtidigt som över 1 000 arbetstillfällen försvinner från Alvesta och Växjö känns mest som ett rent hån, avslutar Peter Johnsson

Componentas huvudägare Heikki Lehtonen eller representanter för Karkkila kommun i Finland vill inte kommentera att man nu anmäls till EG-domstolen och EU-kommissionen.



Peter Johnsson och metallarna i verkstadsklubben tar nu fram storsläggan och anmäler Componentas nedläggningsbeslut av gjuteriet i Alvesta till den Europeiska Unionen, EU.

Här finns pengar att spara

När Alvesta Alternativet för en tid sedan ställde frågan om det inte fanns några pengar att spara på alla konferanser och kurser som politiker och anställda bevistade, blev svaret från kommunledningen att så inte var fallet.

Nu har vi bokslutet framme och kan konstatera att enbart avgifterna för de kurser man bevistat slutar på hela 3,7 miljoner kronor. Därtill har mat och logi kostat skattebetalarna 1,3 miljoner och kostnaden för resorna med allmänna färdmedel slutade på 1,1 miljoner.

I dessa kostnader för kurser och konferanser finns inte ersättningsarna för resor med egen bil inräknade. Men den självklara slutsatsen från kommunledningens sida är ändå att inte en enda kurs eller konferens för dryga 6,1 miljoner kronor gick att spara in på.

Vad vi däremot har kunnat konstatera är att man knappast sparat på krutet när det gäller att utbilda chefer på hög nivå i ledarskap. Trots att man förmodligen redan

vid anställningstillfället hade kravet om denna utbildning. För annars tvivlar vi starkt på varför lönevillkoren blivit så höga. Under året har vi kunnat konstatera att en tjänsteman fått en intensivutbildning i England, två andra har avslutat sin kurs med en tripp till England medan två politiker har planerat sin kursavslutning i år till Italien.

När kostnaderna för en kurs på ett par veckor börjar närma sig hundratusen kronor anser vi att kommunledningen måste ifrågasätta om kostnaderna står i proportion till den kompetenshöjning man kan få ut av kursen.

När vi nu står inför den beska medecin som krävs för att få kommunens ekonomi i balans borde vi i första hand spara där det är minst skadligt.

Vi inser naturligtvis att en viss kursverksamhet måste förekomma men av kostnader på dryga 6 miljoner måste det gå att göra väsentliga besparingar. På så vis kan vi undvika att dra in några tjänster ute i verksamheterna och dessutom få annat arbete utfört då kursdeltagarna finns på arbetsplatsen.

Vi är mest rädda för att den tilltänkta besparingen återigen kommer att slå mot de längst ute i verksamheterna.

Nya turer om Storgatan i Alvesta

Det är bara några år sedan Storgatan fick en rejäl upprustning på delen Centralgatan-Torggatan. Nu går AllboHus i spetsen för att bygga om samma sträcka ännu en gång.

Allmänheten börjar nu ifrågasätta vad politikerna håller på med. Även om trottoaren framför apoteket och systembolaget fick för stark lutning måste det inte innebära att hela gatan skall behöva göras om.

Det är inte precis överfyllt i kommunens kassakistor varför några miljoner extra här natur-



Peter Sandgren, välkänd krögare i Alvesta, reagerar mot att man inte fortsätter ombyggnaden av Storgatan norrut, som kommunen så många gånger lovat, utan att man väljer att bygga om det man redan en gång byggt om.

ligtvis får följdverkningar på annat håll.

Många frågar sig också varför inte tidigare löften om en fortsatt

ombyggnation norrut genomförs innan man lägger ytterligare pengar på den del som redan är genomförd.